

# EILANDERS

---

FRED SANDERS

## Verhalen, koffie en koeksmeden banden

Het Wormer- en Jisperveld is een bijzonder natuurgebied met honderden eilanden.

In het Wormer- en Jisperveld is zo'n 25 hectare in privé-eigendom bij liefhebbers. Het bezit van particulieren is te vinden op ongeveer vijftig eilanden. Sommige eigenaren bezitten een heel eiland, andere eigenaren een puntje van een eiland. Er is voor de naam Eilanders gekozen omdat bijna iedereen met een bootje naar zijn of haar paradijsje moet. De eilanden hebben de mooiste namen zoals Dievenland, Eggespikkel en Duimsakker. Enkele privé-domeinen zijn al drie generaties in familiebezit. Soms zijn eilanden in coöperatief bezit van lokale inwoners.

Vanaf de jaren vijftig en zestig hebben boeren diverse kleine stukken grond voor recreatief gebruik verkocht aan particulieren. In die periode bloeide de vraag naar recreatie enorm op. Vaarboeren wilden wel verkopen: het werd steeds minder rendabel om het vaarland te onderhouden en er koeien op te laten grazen en dat gold al helemaal voor de kleine eilanden.

## Bijeenkomsten

In het voorjaar van 2017 startte een tiental Eilanders met een koffietafel om verhalen uit te wisselen, om van elkaar te leren en om in gesprek te gaan over het Veld. De verhalen

gingen in eerste instantie over zaken als onverwachte erfenissen, de oorlog, vossen en clandestiene visfuisen. Er kwam nog veel meer los, te veel om op te noemen. In de verhalen klinkt steeds door dat de eigenaren apetrots op hun eilanden én op het Veld zijn.

De Eilanders doen op hun eiland met grote liefde aan natuurbeheer. Het is elke keer weer een positieve verrassing hoeveel bijzondere planten er op de private eilanden staan. Bijzondere planten en laag struweel trekken kleine vogels als winterkoning, fitis en tjiptjaf aan. En over biodiversiteit gesproken: in 2011 vond men bij de inventarisatie op één eiland kraaiheide, ronde zonnedauw, zwarte zegge, veelbloemige veldbies en kruipganzerik. Vanwege de biodiversiteit en omdat hun landjes waarschijnlijk stille bewaarplaatsen van bloemen en planten uit het verleden zijn, zijn de Eilanders aan het nadenken over een inventarisatie van de natuurwaarden op hun eilanden.

Door de verhalen kwam er ruimte om te praten over problemen zoals vandalisme, de negatieve invloed van bomen op weidevogels, belastingen en het onderhoud. En over veel andere, gemeenschappelijke vragen: hoe moet je een eiland natuurvriendelijk maken, is het wel nodig om de oevers van een beschoeiing te voorzien en moet het riet voor de schouw gesneden worden?

## De toekomst

In de loop van de tijd nam het aantal deelnemers door mond-op-mondreclame toe. Steeds vaker was één kan koffie of thee onvoldoende om iedereen van drinken te voorzien. Er werd niet alleen gepraat, er werd ook regelmatig gevaren. Samen met een schipper van De Poelboerderij bezoeken de Eilanders zo elkaars grond.

Het initiatief om elkaar informeel te ontmoeten is een open initiatief, zonder georganiseerde structuur. Iedereen is welkom, ook als je alleen de soms sterke verhalen wilt horen. Bij De Poelboerderij zijn we altijd welkom. Elke Eilander is bij deze uitgenodigd!



